

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Γ' Γυμνασίου, 1^η Δεκεμβρίου του 2005, πήγε την πρώτη της μονοήμερη εκδρομή. Φυσικά ο καλύτερος προορισμός για εμάς, τους μαθητές δεν ήταν άλλος από την Αθήνα. Ο λόγος της εκδρομής ήταν η επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, το μουσείο μουσικών οργάνων και...η Πλάκα!

Πρέπει να σημειωθεί ότι ήμασταν πολύ καλά παιδιά και ανάλογα με τις απαιτήσεις των καθηγητών μας, παραμέναμε ήσυχοι! Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περάσαμε καλά.. Αν και στην αρχή το ταξίδι μας ήταν κάπως κουραστικό, στην συνέχεια με τα πικάντικα τραγούδια μας και το κέφι μας, η κούραση και οι ζαλάδες, σταμάτησαν!

Πρώτη μας στάση το μουσείο λαϊκών οργάνων. Με τις σημειώσεις του κ. Κοτρωνάκη πάνω σε κάθε όργανο, μάθαμε αρκετά πράγματα και περισσότερα για τα έγχορδα που ασχοληθήκαμε πιο πολύ...Σε αυτό όμως που δώσαμε περισσότερο προσοχή ήταν τα τουμπελέκια και ο λόγος ότι είχαμε ζωντανό θέαμα!

Επόμενη στάση, το Μοναστηράκι, όπου οι καθηγητές μας άφησαν για περίπου μία ώρα να γυρίσουμε ολομόναχοι στα μαγαζιά. Μάλλον το πιο ωραίο σημείο της εκδρομής για εμάς!! Εκεί μπήκαμε σε μαγαζιά με ρούχα, κοσμηματοπωλεία και δισκάδικα, αναζητώντας κάτι καινούργιο να αγοράσουμε.. Τελικά οι περισσότεροι δεν πήραν τίποτα! Ακόμα, επειδή εκείνη την ημέρα έτυχε να είναι η Παγκόσμια ημέρα του AIDS, μας σταματούσαν ακροβάτες με ξυλοπόδαρα στον δρόμο και μας ενημέρωναν δίνοντας μας οδηγίες για την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα από τις απαραίτητες προφυλάξεις..

Τέλος, η επίσκεψη στην Βουλή! Το πιο σημαντικό μέρος της εκδρομής και ο κύριος λόγος της επίσκεψής μας στην Αθήνα! Η αλήθεια είναι πως η ξενάγηση έγινε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να μην καταλάβουν πολλά από την συμπαθέστατη ξεναγό μας η οποία μιλούσε για τον Όθωνα, τον Καποδίστρια, όπως και για τον Καραμανλή (όχι τον σημερινό πρωθυπουργό της χώρας μας). Η αλήθεια είναι πως μας πλήγωσε που δεν προλάβαμε να δούμε μια ζωντανή συνεδρίαση, αλλά αργότερα απαλύνθηκε ο πόνος μας όταν μας άφησαν να μπούμε στην αίθουσα του κοινοβουλίου και Τέλος, η επίσκεψη στην Βουλή! Το πιο σημαντικό μέρος της εκδρομής και ο κύριος λόγος της επίσκεψής μας στην Αθήνα! Η αλήθεια είναι πως η ξενάγηση έγινε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να μην καταλάβουν πολλά από την συμπαθέστατη ξεναγό μας η οποία μιλούσε για τον Όθωνα, τον Καποδίστρια, όπως και για τον

Καραμανλή (όχι τον σημερινό πρωθυπουργό της χώρας μας). Η αλήθεια είναι πως μας πλήγωσε που δεν προλάβαμε να δούμε μια ζωντανή συνεδρίαση, αλλά αργότερα απαλύνθηκε ο πόνος μας όταν μας άφησαν να μπούμε στην αίθουσα του κοινοβουλίου και καθίσαμε στα έδρανα των βουλευτών. Αισθανθήκαμε πολύ σπουδαίοι!! Φυσικά, ήθελαν να μας δείξουν την εκτίμηση τους για την ησυχία και την προσοχή που δώσαμε σε όλα αυτά που μας είπαν!

Μετά από αυτό ακολουθεί η επιστροφή προς Ιστιαία. Η κούραση δεν έλειπε αφού είχαμε αρχίσει από τις 7 το πρωί και γυρίσαμε 11 η ώρα το βράδυ! Παρόλα αυτά ήμασταν πολύ χαρούμενοι που χωρίς δική μας παρέμβαση, οι καθηγητές αποφάσισαν να μας πάνε μια εκδρομή.. Η εκδρομή για όλους ήταν πολύ ικανοποιητική... Θα θέλαμε κι άλλη!! Ευχαριστούμε όλους τους καθηγητές που μας συνόδεψαν...

Ελβίρα Βολανάκη (2005 - 2006)

Την ημέρα της εκδρομής στην Αθήνα την περίμενα πολύ, αφού κύριος προορισμός ήταν να πάμε στην Βουλή των Ελλήνων.

Όταν φτάσαμε στην Βουλή και μπήκαμε μέσα ήταν ένας χώρος πολύ ξεχωριστός με μια μεγάλη καφέ πόρτα που οδηγούσε σε μια μεγάλη αίθουσα που ήταν είσοδος για τα γραφεία των πολιτικών. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο χώρος που γίνεται η συνεδρίαση · ο χώρος αυτός είναι ένας φωτεινός χώρος με μια οροφή από γυαλί με διάφορα χρώματα που τον κάνει ακόμα πιο φωτεινό. Επίσης γύρω από τον χώρο βρίσκονταν κάμερες. Όπως μας είπαν, εκεί δεν γίνονται μόνο οι συνεδριάσεις της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και οι συνεδριάσεις της Βουλής των Εφήβων.

Επιπλέον, η ξενάγηση από τους υπεύθυνους μας έκανε να καταλάβουμε ότι Έλληνες αγωνίστηκαν για την δημοκρατία. Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι τα διάφορα αντικείμενα και έγγραφα που διαφυλάσσονται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους διατηρούνται μετά από τόσα χρόνια σε πολύ καλή κατάσταση. Είδαμε προσωπικά αντικείμενα πολλών παλαιότερων πολιτικών, τις υπογραφές τους αλλά και την πρώτη κάλπη που είναι εντελώς διαφορετική από την σημερινή κάλπη. Επίσης πολύ εντυπωσιακές ήταν οι τοιχογραφίες με πολλά γεγονότα που έγιναν παλαιότερα.

Η Βουλή των Ελλήνων ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό μέρος που πραγματικά αξίζει να επισκεφτείς.

Αλλά εξίσου εντύπωση μας το μουσείο που πήγαμε «Το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων» που ήταν πραγματικά ένας χώρος με διάφορα λαϊκά όργανα. Υπήρχαν πάρα πολλά όργανα και από διάφορα υλικά φτιαγμένα το καθένα. Υπήρχαν πολλά είδη μπουζουκιών, κλαρίνων, τύμπανων κ.ά... Το καλύτερο σ' αυτήν την μεγάλη ποικιλία οργάνων που είδαμε ήταν ότι δίπλα στην βιτρίνα των οργάνων υπήρχαν ειδικά ακουστικά απ' όπου μπορούσες να ακούσεις τον ήχο του οργάνου, αλλά και πληροφορίες για το ίδιο το μουσικό όργανο. Απ' αυτήν την επίσκεψη στο μουσείο μάθαμε ότι δεν υπάρχει μόνο το όργανο που βλέπουμε και ακούμε αλλά και πολλά άλλα, από παλαιότερες εποχές που εξελίχθηκαν μέχρι σήμερα και φτιάχτηκαν πιο σύγχρονα κατασκευασμένα από υλικά που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε.

Ήταν μια πολύ ωραία εκδρομή απ' όπου μάθαμε και είδαμε πολλά νέα και ενδιαφέροντα πράγματα...

Μαρία Αλεξίου (2005 - 2006)