



**ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ**

**ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ**

**ΟΝΟΜΑ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ**

**ΤΑΞΗ : Β4**

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012**

Οι άνθρωποι ζουν σε έναν ξεχωριστό κόσμο, τον οποίο μοιράζονται με πολλά εκατομμύρια αξιοθαύμαστα ζώα. Όπως και οι άνθρωποι έτσι και τα ζώα κατοικούν παντού σε όλον τον κόσμο : σε ερήμους, σε δάση, σε λιβάδια, στα βουνά και φυσικά στους ωκεανούς και γενικά μέσα στο υγρό στοιχειό. Αυτοί οι βιότοποι προσφέρουν στα ζώα οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την επιβίωση τους, δηλαδή : τροφή, νερό, στέγη και ακόμα την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν σύντροφο.

Αν και ο πλανήτης μας είναι τεράστιος πλέον αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα πολυπληθής. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι από κάθε άλλη εποχή οι οποίοι επίσης όπως και τα ζώα χρειάζονται όλα τα απαραίτητα για την επιβίωση τους. Οι βιότοποι του πλανήτη καταστρέφονται από τον άνθρωπο με σκοπό να δημιουργηθούν περισσότερες κατοικήσιμες εκτάσεις οι και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Τα ζώα αρχίζουν να δυσκολεύονται να επιβιώσουν : συνωστίζονται, διώχνονται από τις περιοχές στις οποίες ζουν , γίνονται εμπορικά αντικείμενα και σκοτώνονται για τροφή η ακόμα και για διασκέδαση. Το αποτέλεσμα αυτής της άσχημης μεταχείρισης είναι πολλά ζώα να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν ή άλλα να έχουν ειδή εξαφανιστεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ζώου το οποίο πλέον δεν υπάρχει χάρη στον άνθρωπο είναι τα πουλιά νταντά. Οι άνθρωποι χρειάστηκαν μόνο δυο αιώνες για να εξαφανίσουν όλα τα πουλιά νταντά στο νησί του Μαυρίκιου. Αυτά τα μεγαλόσωμα πουλιά τα οποία τρέφονταν με σπόρους και καρπούς δεν είχαν κανέναν εχθρό μέχρι που εμφανιστήκαν οι ευρωπαίοι με τα τουφέκια τους!



Βεβαία δεν γίνεται να κατονομάσουμε όλα τα είδη των ζώων τα οποία είναι υπό εξαφάνιση αλλά τα πιο τρανταχτά ονόματα είναι τα εξής :

### **Η λεοπάρδαλη Amur**

Ένα πανέμορφο, άγριο αιλουροειδές, που ζει στις ορεινές περιοχές της [τάινγκα](#) και σε εύκρατα δάση στην Κορέα, την βορειοανατολική Κίνα και τη ρώσικη Άπω Ανατολή.

Ένα από τα σπανιότερα αιλουροειδή, αφού υπολογίζεται ότι μόνο 30-35 ζώα ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο εξαφάνισης.



### **Ο**

### **Ιβηρικός**

### **λύγκας**

Άλλο ένα άκρως απειλούμενο είδος, του οποίου πατρίδα είναι η Ιβηρική χερσόνησος. Μελέτες που έγιναν το 2005, υπολόγισαν ότι υπάρχουν γύρω στα 100 από τα ζώα αυτά. Απειλείται κυρίως από την καταστροφή των οικοτόπων του, δηλητηρίαση, οδικά ατυχήματα, αδέσποτα σκυλιά και την λαθροθηρία.



**Ο παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο**

Το μόνο πουλί που είναι ενδημικό στο αρχιπέλαγος του Πουέρτο Ρίκο. Από το 1994 έχει καταχωρηθεί στην κόκκινη λίστα των απειλούμενων ειδών. Το 2006 υπολογισμοί έδειχναν ότι υπάρχουν 34-40 τέτοια πουλιά στο φυσικό τους περιβάλλον και 143 σε αιχμαλωσία.



**Ο μαύρος δρυοκολάπτης**

Ένα πουλί με μήκος 45-47 εκατοστά και άνοιγμα φτερών 64-78 εκατοστά. Το ράμφος του είναι 6,2 εκατοστά. Ζει σε δάση σε όλη τη βόρεια [Παλαιαρκτική](#). Είναι πουλί που δεν μεταναστεύει. Είναι ολόμαυρο, εκτός από το κόκκινο στέμμα που έχει στο κεφάλι και που στα αρσενικά είναι πιο έντονο.





### ***Η Βακτριανή καμήλα***

Ζει στις στέπες της κεντρικής Ασίας. Έχει δύο καμπούρες στην πλάτη της, σε αντίθεση με τις απλές καμήλες. Σήμερα υπάρχουν 1,4 εκατομμύρια βακτριανές καμήλες, που οι περισσότερες είναι σε αιχμαλωσία. Σε άγρια κατάσταση υπάρχουν μόνο 800 ζώα (υπολογισμός του Οκτωβρίου 2002).



### ***Η κινέζικη γιγάντια σαλαμάνδρα***

Είναι η μεγαλύτερη σαλαμάνδρα στον κόσμο και φτάνει σε μήκος τα 180 εκατοστά. Είναι ενδημικό της Κίνας και άκρως απειλούμενο, λόγω της καταστροφής των ενδιαιτημάτων της.



### **Ο γορίλλας Cross River**

Πατρίδα του τα τροπικά δάση στα σύνορα Νιγηρίας-Καμερούν. Περίπου 280 ζώα ζουν σε άγρια κατάσταση. Η απώλεια των ενδιαιτημάτων και το κυνήγι άγριων ζώων έχουν συμβάλει στην μείωση αυτού του είδους.



### **Ο κόκκινος λύκος**

Ένα είδος που ζει στη Βόρεια Αμερική και το οποίο το 1980 είχε εξαφανιστεί από την άγρια φύση. Τώρα, παρόλο που ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τα 100, θεωρείται ακόμα άκρως απειλούμενο.



### **Η αντιλόπη *Hirola***

Ζει σε πεδιάδες στα σύνορα Κένυας και Σομαλίας. Υπάρχουν γύρω στα 500-1200 ζώα στην άγρια φύση και κανένα σε αιχμαλωσία.



### **Ο παπαγάλος ΚΑΚΑΠΟ**

Ένα από τα σπανιότερα είδη παπαγάλου στον κόσμο είναι ο Κακαρο. Η επιστημονική του ονομασία είναι *Strigops habroptilus*. Λιγοστά κακαρο (84) έχουν μείνει στη Νέα Ζηλανδία όπου άλλοτε υπήρχαν χιλιάδες από αυτό το παράξενο είδος παπαγάλου που δεν συγγενεύει με κανένα άλλο.

Είναι το πιο βαρύ από όλα τα είδη παπαγάλων και το μόνο που δεν δύναται να πετάξει. Φτάνει τα 60 εκ. μήκος και ζυγίζει μέχρι 4 κιλά. Τα κακαπο τρέφονται μονό με σπόρους και είναι κυρίως νυκτόβια πουλιά για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να αφήνουν μόνα τους τα μωρά τους την νύχτα και έτσι αυτά πέφτουν θύματα των αρπαχτικών ή του κρύου. Τα κακάπο είναι έτοιμα για αναπαραγωγή στην ηλικία των 6 χρονών. Δεν ζευγαρώνουν κάθε χρόνο γιατί το ζευγάρι τους επηρεάζετε από την ανθοφορία μερικών φυτών.



Τέλος, στον κόσμο δεν ζούμε μόνοι μας αλλά με εκατομμύρια αλλά ζώα. Έτσι πρέπει να τα προστατέψουμε ώστε να διαφυλάξουμε ότι και οι επόμενες γενιές θα καταφέρουν να δουν πουλιά να πετάνε και ψάρια να κολυμπάνε. Δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο αλλά για να το πετύχουμε χρειάζεται ο καθένας από εμάς να σταματήσει μερικές βλαβερές πράξεις οι οποίες βλάπτουν το περιβάλλον άρα και τα ζώα.